



---

## nieuwsbrief

---

*'Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?' Romeinen 10: 13-14*

Marije wordt als veldwerker door stichting Kimon uitgezonden en gaat werken in Rus'ki Komorivtsi, in het uiterste westen van Oekraïne. Er leven hier veel gezinnen van het Romavolk. Door de (vaak armoedige) omstandigheden thuis missen de kinderen veel basisontwikkelingen en lopen hierdoor kans al vroeg van school gestuurd te worden door hun grote achterstand. Marije wil de kinderen van het Romavolk gaan voorbereiden op het reguliere onderwijs en hen vertellen over God. Zo is er zicht op een betere toekomst voor de Romakinderen in Rus'ki Komorivtsi!

---

## NIEUWS VAN MARIJE

---



**ZWITSERLAND** Op DV 27 juni vertrek ik naar Kilchzimmer in Zwitserland voor opnieuw een cursus ter voorbereiding op mijn werk in Oekraïne. Ik ga samen met mijn ouders met de auto naar Zwitserland en na een overnachting op het CEF (Child Evangelism Fellowship) college, zullen mijn ouders doorrijden voor een vakantie in Oostenrijk. Ik vind het erg leuk om deze reis met hen te maken en hen zo te kunnen laten zien waar ik les zal krijgen en zal wonen van juni t/m september dit jaar.

De cursus die ik ga doen, duurt 12 weken en is gericht op kinderevangelisatie. De eerste 6 weken gaan over hoe je moet evangeliseren aan kinderen. Ik zal o.a. les krijgen in het voorbereiden en het geven van een bijbelles aan kinderen. Ik zal veel leren over het kind, maar ook over mezelf. Ook zal ik exegese lessen krijgen en lessen over hoe je een club kunt opstarten. In week 7 is er een praktijkweek, waarin we het geleerde zullen toepassen op een echte kinderclub. Vanaf week 8 tot 12 wordt ik getraind om ook anderen toe te kunnen rusten om kinderwerk te gaan doen. Dan zal ik o.a. leskrijgen over het opzetten van een club of kamp, het bewaken van de tijd en over persoonlijke relaties.

De klas waar ik in zal zitten, bestaat uit personen van verschillende nationaliteiten en alle lessen zullen in het Engels zijn. Dat zal in het begin wel weer even wennen zijn. Maar de taal zal wel goed komen en ik hoop veel van anderen te kunnen leren over hoe zij in het geloof staan en aankijken tegen kinderevangelisatie.

Naast alle lessen zijn er natuurlijk ook de corveetaken die je met elkaar moet doen en heb je elke zaterdag vrij om, zelf of samen met anderen, wat te gaan doen. Er wordt aangeraden om dan de omgeving te verkennen, aangezien we midden tussen de bergen zitten in een mooie rustige omgeving, waar je goed kunt wandelen. Wandelschoenen mee dus en hopen op helder en zonnig weer en weinig blaren.

Op 17 september hoop ik weer terug te komen naar Nederland om zo hier te beginnen aan het laatste deel van de voorbereiding voor Oekraïne. Tegen die tijd hoop ik te weten wanneer de definitieve vertrekdatum zal zijn. Het zal een spannende tijd zijn. Wilt u mij blijven meenemen in uw gebed?

Zie ook de gebeds- en dankpunten in deze nieuwsbrief.



**ENGELAND** Begin dit jaar heb ik – ter voorbereiding op mijn uitzending naar Oekraïne - de 10-weekse cursus en route gevolgd aan het All Nations Christian College in Hertfordshire, Engeland. Deze cursus stond in het teken van internationale zending en bestond uit 5 modules.

In mijn klas zaten 6 mensen, waaronder ik. Mijn klasgenoten kwamen uit Engeland, Schotland, Nigeria en Zuid-Korea. Het was erg bijzonder om met verschillende nationaliteiten in een klas te zitten en 10 weken met elkaar op te trekken.

In vogelvlucht de 5 modules.

**Module 1 ging over ‘Wie ben ik?’** We hebben verschillende testen gedaan, waarin we keken naar wie we zijn in ons karakter, in een team en als christen. We leerden hoe we allemaal verschillend zijn en toch effectief met elkaar kunnen samenwerken. Ook leerden we onze zwakheden kennen en onze krachten in te zetten. Daarnaast hebben we gekeken naar wie we zijn voor God en wat dat voor ons betekent. Het was een mooie module om mee te beginnen. Vooral voor mijn persoonlijk (geloofs)leven is het heel leerzaam geweest.

**Module 2 stond in het teken van de Bijbel en Zending.** We kregen les over wat zending is, hoe dit in de geschiedenis en in de tijd van de Bijbel is gedaan en wat wij daarvan kunnen leren. Ik vond het interessant om te zien hoe je van de geschiedenis kunt leren. Ook hebben we gekeken naar het verhaal van God, de bijbel en wat we hiervan kunnen leren en doorgeven. Met elkaar hebben we ook gezocht naar de definitie van zending en hoe moeilijk het is om dat in zijn totaliteit weer te geven.

**In module 3 hebben we ons verdiept in Cultuur en Religie.** De lessen in deze module gingen over de normen en waarden van ieder mens. Het belang daarvan en waar die vandaan komen. Het was leuk om te ontdekken welke normen en waarden typisch iets zijn van je eigen cultuur en hoe dat ervoor zorgt dat je andere normen en waarden soms raar vindt. Ook kregen we les over cultuurverschillen en cultuurschok. Hoe ga je daar mee om en hoe leer je andere culturen begrijpen? Ik vond het erg interessant om de cultuurverschillen te ontdekken en hoe je hiervan kunt leren. Wat betreft religie hebben we les gehad over de wereldgodsdiensten: islam, boeddhisme, hindoeïsme en ook over de verschillende volksreligies. Vooral de lessen

over het hindoeïsme vond ik erg leerzaam, omdat dit ook de religie is die de zigeuners van oorsprong hadden.

**Module 4 ging over Relaties en Integreeren.** In deze module zaten veel praktische lessen verwerkt. Zo hebben we het gehad over communicatie, veiligheid, gezondheid, sponsoring, het leren van een vreemde taal, conflicthantering, het schrijven van een nieuwsbrief en hoe om te gaan met lijden en trauma. Vooral de les over veiligheid was erg leuk. Er was een simulatieoefening opgezet, waar we in groepjes aan deel namen. Ik heb toen veel geleerd over mezelf en over mijn houding in onverwachte situaties.

**De laatste module was ‘Volledige zending en het bouwen van Gods Koninkrijk’.** Tijdens deze module hebben we het gehad over ontwikkeling, evangelisatie, discipelschap, kerkplanten en kunst & zending. Dit was meer de toepassing op alle andere modules. Ik heb in deze module vooral veel geleerd over evangelisatie en hoe je daar opvolging aangeeft. Naast dit alles heb ik ook nog dramalessen gevolgd. Ik vond het erg leerzaam om te leren hoe je drama kunt inzetten als ondersteuning van je evangelisatie.

Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd in Engeland. Het leven in een gemeenschap heb ik als erg fijn en bijzonder ervaren. Met elkaar begonnen we elke dag met gebed en lazen dan ook een stukje uit de bijbel. We deden dat in verschillende samenstellingen, 3 keer in de week met een klein groepje en 2 keer in de week met alle studenten van All Nations.

Ook op zondagavond hadden we een bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomsten dachten we na over wat God ons zegt en zongen we liederen met elkaar. Het is een bijzondere tijd geweest waarin diepe vriendschappen zijn ontstaan en ik veel heb geleerd over mijzelf én anderen. Een tijd waarin ik ook mijn relatie met God mocht verdiepen.

Ik voel me door deze cursus toegerust én klaar om naar Oekraïne te gaan. De kern van wat ik heb geleerd op All Nations is dat we gezegend zijn, om nu ook zélf tot zegen te zijn.



**Blessed  
to  
be  
a  
blessing!**

---

## NIEUWS VAN HET HOME TEAM!

---

Afgelopen januari zijn we begonnen als Home Team voor Marije. We hebben de taken verdeeld, kennisgemaakt met Kimon en doorgenomen hoe zij werken en wat ze van ons verwachten. We hebben ons georiënteerd op andere organisaties die ook daar werken en de relatie van hen met Kimon. We zijn begonnen met de sponsoring, met Marije's begroting, huisvesting, transport en dergelijke. Daarnaast hebben we folders gemaakt en verspreid op ieder adres in Bleskensgraaf, hebben we zo'n 50 bedrijven aangeschreven en hebben we contact gehad met enkele zuster-kerken.

Voor de uitzending is ongeveer € 22.500 per jaar nodig, inclusief de kosten van het project, de huisvesting, levensonderhoud, trainingen en transport. Op dit moment zitten we, dankzij vaste donateurs en enkele eenmalige giften, op een percentage van 78%. Hartelijk dank daarvoor! Maar alle sponsoring is nog steeds hard nodig. U kunt het

antwoordstrookje (toegevoegd in de folder/ zie onze Facebook/ of stuur ons een mail) inleveren bij de penningmeester of opsturen naar Kimon (onder vermelding van Marije Meerkerk!). Vergeet niet dat het ook mogelijk is om in te vullen dat de sponsoring pas in een later moment ingaat. Dan kunnen wij deze wel meetellen in de toezeggingen om 100% van het uitzendbedrag bij elkaar te krijgen. Bij de ingangen van de kerk staan dozen waar antwoordstrookjes kunnen worden ingeleverd. Daarbij staat ook de thermometer waarop de actuele stand van zaken wordt bijgehouden. Met elkaar hopen wij snel het benodigde bedrag bij elkaar te hebben om Marije uit te kunnen zenden en de hulp aan de Roma-kinderen in Rus'ki Komorovtsi te beginnen!

Wij danken u hartelijk dank voor uw gebed en meelevens!

---

## AFGELOPEN TIJD...

---

**BROCANTE SALE** Op 25 april was er een drukte van belang aan de Abbekesdoel 43! Wat was er nu aan de hand? Een heuse, groots opgezette brocante garage sale. Dankzij de inzet van Louisa van den Berg waren er erg mooie en leuke spulletjes opgezocht, verzameld en gemaakt en verkocht met als bestemming Marije's missie. Wat waren we blij met een eindbedrag van zo'n € 3000. Onvoorstelbaar! Alle kopers en iedereen die zich hiervoor in heeft gezet: hartelijk dank!



**BRADERIE** Een paar weken later was het braderie in Bleskensgraaf, een mooie gelegenheid om bekendheid te geven aan Marije's missie. Dat hebben

we dan ook gedaan! Er zijn vele pannenkoeken gebakken; het was voor ons natuurlijk nieuw, en dat hebben we geweten, we kregen het niet aangebakken! Ook wilde Ali van de Heuvel een kleuranalyse weggeven, die hebben we verloot. Daar was grote animo voor. Ali, hartelijk dank voor je bijdrage! De winnares is Ria Korevaar. Al met al was deze dag goed voor het mooie bedrag van € 900!

**GEZOCHT: BBQ'ERS** Op de braderie werd een nieuwe actie gepresenteerd: BBQ of high tea op een varende vlot! Een geweldig leuk uitje waarbij u kunt genieten van een totaal verzorgde high tea of BBQ terwijl u langzaam de Graafstroom op- of afvaart.

U een onvergetelijke ervaring rijker; Marije's Missie weer een stukje geholpen! De opbrengst van uw etentje gaat namelijk rechtstreeks naar de uitzending van Marije.

We bieden de high tea aan voor € 25,- p/p en de BBQ voor € 40,- p/p all-in. Wilt u van dit aanbod gebruik maken? Bel dan met Maarten: 06-55 97 34 16.

---

## DANKEN EN BIDDEN!

---

### Dank voor....

1. alle sponsoring tot nu toe. God zorgt!
2. de contacten en vriendschappen die er zijn in Oekraïne
3. de vele hulp die ik krijg van mensen om mij heen. Ook krijg ik regelmatig betrokken vragen van mensen uit de gemeente, mooi om te merken!

### Bid voor ....

1. de taalstudie Russisch waar ik mee bezig ben
2. voor een gezegende, leerzame tijd in Zwitserland
3. het verdere verloop van de voorbereiding en sponsoring
4. het zigeunerkamp in Rus'ki Komorovtsi. Bid of ze open mogen staan voor mijn komst en het evangelie.

---

## HOMETEAM

---

Marije wordt bij haar uitzending bijgestaan door een Home Team. Dit team bestaat uit de volgende personen:

Nathalie Breedveld (vz)		06 15637487
Arie Vergunst (pm)		0184 694092
Maarten van den Berg (secr)		06 55973416
Kees de Vries		06 10069221
Martine Verheul		0184 693030

Heeft u vragen of wilt u wat kwijt? Neem gerust contact met ons op!

#### E-MAIL

[hometeammarije@outlook.com](mailto:hometeammarije@outlook.com)

#### WEBSITE

[veldwerkers.kimon.nl/marijemeerkerk](http://veldwerkers.kimon.nl/marijemeerkerk)

#### BANKGEGEVENS

rekeningnummer NL70RABO 0157518744

t.n.v. Stichting Kimon

[o.v.v. Marije Meerkerk Oekraïne](#)

Adres Marije in Zwitserland

CEF Centre, Kilchzimmer  
to: Marije Meerkerk  
4438 Langenbruck  
Switzerland

