



Hallo nieuwsbrieflezer!

Het is inmiddels hartje zomer en flink warm hier in Oekraïne. De temperatuur is gestegen naar 30 graden en daar blijven hangen. Na een koude en natte lente - zoals we dat niet gewend zijn - werd er uitgezien naar warme en zonnige dagen.

De scholen hebben al een maand vakantie en inmiddels is het ook vakantie voor mijn preschool-kinderen. De zomerstop is begonnen. Dat betekent tijd voor andere activiteiten en weer voorbereiden op het nieuwe schooljaar, met weer een nieuwe groep kleuters die al staan te trappelen om te mogen komen.

Daarnaast kijk ik ook uit naar mijn vakantiedagen, waarin ik mag uitrusten en opladen. In deze nieuwsbrief weer een beeld van mijn leven in Oekraïne.

Warme groetjes uit Mukachevo

0.0% voorbereiding

De meiden van de meidenclub zitten in de levensfase waarin veel dingen in het leven interessant worden en ze voor bepaalde keuzes komen te staan. Wat doe je wel en wat doe je niet? Ik probeer hen hierin zoveel mogelijk te begeleiden en te wijzen op de voor- en nadelen van de keuzes die je maakt in je leven. Er zijn avonden dat ik bewust kies om een onderwerp uit te werken. Maar soms hoeft je niks voor te bereiden en doet een situatie zich vanzelf voor. Als je daar gebruik van maakt, merk je dat er soms ineens een opening is om te praten over bepaalde onderwerpen. Dat is het gemakkelijke van onze tijd, je pakt je telefoon erbij, zoekt op Google en je kunt zo dingen aan de hand van plaatjes uitleggen.

Zo ging het ook met het onderwerp alcohol. Zonder dat ik het door had, was ik ineens voorlichting aan het geven over alcoholgebruik. Het onderwerp was eerder al een paar keer kort ter sprake gekomen. In het kamp wordt namelijk veel gedronken. Met name door de mannen. De vaders van de meiden zijn regelmatig dronken, met huiselijk geweld tot gevolg. De meiden zien dus wat te veel drank op met je kan doen. Ze worden er bijna dagelijks aan blootgesteld.

Wanneer er in het kamp feestjes zijn, kunnen de meiden met gemak alcohol drinken. Hun ouders houden hen niet tegen en moedigen het soms zelfs aan. Aan hun gezondheid wordt niet gedacht. Ze weten waarschijnlijk niet eens wat de gevolgen zijn als kinderen op jonge leeftijd alcohol drinken.

Het onderwerp kwam nu ineens tijdens de les op dinsdagmiddag ter sprake. Het was een mooi moment om er op in te springen. Aan de hand van plaatjes van de hersenen en het lichaam, heb ik laten zien wat voor gevolgen drank kan hebben, met name als je jong bent.

De meiden herkenden veel lichamelijke klachten bij hun vaders. Ze zagen in dat het drinken van alcohol gevolgen heeft. Ze begrepen ook dat mijn weigering om alcohol te drinken op de verjaardag - die we woensdag zouden vieren - niet zonder reden was.

Ik hoop dat ze - als er alcohol wordt aangeboden - terugdenken aan deze middag en dat ze een wijze keuze zullen maken. Ze weten nu in ieder geval dat het drinken van alcohol vervelende gevolgen kan hebben.

14 jaar en getrouwd

Ineens was er tijdens de meidenavond die opmerking: 'Diana haar vriend is een maand weg.' Ik dacht: Diana haar vriend? Hoorde ik dat goed?

Toen het nog een keer werd gezegd, vroeg ik: 'Ow, heeft Diana een vriend?'

'Ja, en als hij terugkomt van zijn werk over een maand, gaan ze trouwen', werd er geantwoord.

Diana is 14 jaar. Ze liep de laatste tijd veel achter verschillende jongens aan. Haar gedrag veranderde en op de meidenclub zorgde dit voor veel ruzie en onrust tussen de meiden.

Een van de jongens uit het kamp - Lotsiko 18 jaar - had een oogje op Diana. Hij liet het al een tijdje duidelijk merken. Ik verwachtte dat het niet lang zou duren voor hij de stap zou zetten om haar 'ten huwelijk' te vragen. Lotsiko kwam uiteindelijk na een week al terug van zijn werk en trouwde met Diana.

Het verbaasd mij keer op keer weer als het dan ineens in een rap tempo allemaal rond is.

Het trouwen gaat namelijk niet zoals bij ons. Lotsiko had aan zijn toekomstige schoonmoeder gevraagd of hij met Diana mocht trouwen. Toen ze ja zei, hebben ze er samen met de familie op gedronken en was het huwelijk een feit.

Het blijft bizar om te zien hoe Diana van de ene op de andere dag ineens bij haar schoonfamilie inwoont en samen met haar schoonmoeder de was doet. En het meest verbazingwekkende is misschien nog wel dat er inmiddels 11 mensen wonen in dat kleine huisje van 3 bij 4 meter.

Maar Diana - een meisje van 14 jaar - is nu dus getrouwd. Of ze nu nog naar de club mag komen is nog even de vraag. Misschien in het begin nog wel, maar de meeste zigeunermannen zijn aardig jaloers in het begin van hun relatie. De man laat zijn 'vrouw' meestal niet te lang zonder hem van huis gaan. De tijd zal het leren.

Bijbelkring op zaterdag

Inmiddels ga ik alweer 3 jaar elke zaterdagochtend naar een Engelse Bijbelkring. De groep bestaat uit 5 vrouwen, ze zijn allemaal – op mij na – Oekraïens. We komen uit verschillende kerken uit Mukachevo. De reden dat deze vrouwen naar een Engelse Bijbelkring gaan, is omdat ze meer over God willen leren en tegelijkertijd hun Engels willen bijspijkeren of bijhouden. Een paar vrouwen zijn lerares Engels en de andere dames hebben tijdens hun studie Engelse les gehad en geven Engelse bijles aan kinderen na schooltijd. Over het algemeen zijn er weinig Oekraïners die Engels spreken. De meesten kunnen tot 10 tellen en vragen hoe het gaat. En daar stopt het meestal. Er wordt op school wel Engels gegeven, maar het niveau is niet hoog. Veel kinderen hebben daarom na schooltijd extra Engelse les.

Ik ben erg blij dat ik een aantal jaar geleden een Engelstalige Bijbelkring heb gevonden. Een Russisch/Oekraïense Bijbelkring was toen nog iets te hoog voor mij gegrepen.

De Bijbelkring starten we altijd met koffie, thee en iets lekkers en we kletsen even bij. Daarna kijken we een korte film, waarin we les krijgen over een verhaal uit de bijbel. De film bespreken we vervolgens aan de hand van verschillende vragen en vaak praten we nog door over het behandelde onderwerp. Het is heel leerzaam en interessant om samen met deze vrouwen de Bijbel te bestuderen. Ik ben blij dat ik deel uit maak van deze Bijbelkring, ik zit er op mijn plek en ga er met plezier naartoe.





Ismaël - 7 jaar

Hoewel hij constant zit te draaien op zijn stoel, weet hij toch altijd het bijbelverhaal na te vertellen.



Jasmin - 5 jaar

“Jasmin heeft het zo naar haar zin op de preschool. Ze wil het liefst elke dag komen. Ze heeft al zoveel geleerd! Ze kan tellen in het Oekraïens, kent de kleuren en de dagen van de week. Ze zingt het liedje daarvan regelmatig. Ze houdt van leren.”

(Oma over Jasmin)



Regina - 4 jaar

Ze is een heel stil meisje en zo ontzettend lief. Ze heeft altijd een lach op haar gezicht. En stiekem weet ze misschien wel het meest van alle kinderen uit de groep.



Melinda - 5 jaar

Sinds ze heeft ontdekt dat ik een kus geef op schrammetjes en wondjes als ze zegt dat die pijn doen, zoekt ze elke week driftig naar een plekje op haar handen of hoofd.



Markoes - 5 jaar

Het gebeurt denk ik bijna elke week. Hij rent de klas uit en blijft halverwege de oprijlaan staan om te kijken of ik hem terug kom roepen. Hij vindt het een leuk spelletje.



Sedrina - 5 jaar

Dit meisje heeft een heerlijke lach. Als ze lacht, wil je er nog meer van horen. Het is genieten om haar te kietelen.

Dit schooljaar hebben 11 kinderen afscheid genomen van de preschool. Ze zijn nu oud genoeg om naar school te gaan. Maar het is nog even de vraag of de school in het dorp open blijft. De schooldirecteur wil de school eigenlijk sluiten. Hij hoopt dat de kinderen met de bus naar de school in een dorp verderop gaan. Maar die kans is heel klein. De zigeuner kinderen worden daar gepest, pesten zelf ook en kunnen vaak door het hoge tempo in de les niet meekomen. Ze zitten uiteindelijk vaak voor spek en bonen in de klas en gaan daardoor uiteindelijk niet naar school. Ik hoop daarom dat de dorpschool nog een jaar open blijft, zodat de kans dat de kinderen naar school gaan groter is.

Groetjes, Marije

Gebedsbrief ontvangen?

Elke maand verschijnt er een gebedsbrief. Wilt u die ontvangen? Dat kan. Stuur daarvoor een mailtje naar: hometeammarije@outlook.com

U ontvangt dan via de mail de dank- en bidpunten van Marije.

Marije een kaartje sturen? Dat kan!
Marije Meerkerk
a/c 63
Mukachevo
Zakarpatska oblast
89600 YKPAIHA
UKRAINE

Hometeam

Marije wordt bij haar uitzending bijgestaan door een hometeam.

Dit team bestaat uit de volgende personen:

Nathalie Breedveld (vz) | 06 15637487

Arie Vergunst (pm) | 0184 694092

Maarten van den Berg (secr) | 06 55973416

Kees de Vries | 06 10069221

Martine Verheul | 0184 693030

Marielle Baartman | 06 14067125

Heeft u vragen of wilt u wat kwijt?

Neem gerust contact met ons op!

E-mail | hometeammarije@outlook.com

Volg Marije via

Facebook | Marije's missie

Giften zijn welkom!

Uw gift voor Marije Meerkerk maakt u over op: NL70 RABO 0157518744, ten name van: Stichting Kimon. Vermeld bij uw gift: Marije Meerkerk, Oekraïne

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn dus aftrekbaar van de belasting.

Danken & bidden

Dank voor

...een mooi jaar preschool draaien.
...de zichtbare vooruitgang in het lezen bij de meiden.
...gezondheid en kracht om alles te kunnen doen.

Bid voor

...rust en eenheid op de meidenclub.
...alle activiteiten in de zomerstop.
...mij, dat ik mag opladen tijdens de zomer.



JULI 2019