

# Informatieblad

'Laten we voor elkaar zorgen', dat betekent 'Tidzalerana'. In deze schuilplaats, middenin de drukte van de krottenwijk, vinden twaalf mensen met een beperking een veilig thuis met liefdevolle zorg.



Meriya Mandedvu

● **GESLACHT:**

● VROUW

● **GEBOORTEJAAR:**

● 1944

● **BEPERKING**

● VERLAMD AAN HAAR BENEN

● **GEZINSSITUATIE:**

● KLEINKINDEREN

● **WOONT IN TIDZALERANA SINDS:**

● 2010

● **ACHTERGROND:**

● CHRISTELIJK



*Mijn verhaal*

Toen ik 50 was, kreeg ik een hersenbloeding. Hierdoor ben ik verlamd geraakt aan mijn benen. Ik zal nooit meer zelfstandig kunnen wonen. In Tidzalerana krijg ik goede zorg en fysiotherapie. Ik geniet ervan om de jongere bewoners te adviseren en te helpen in het huishouden.

Voor slechts € 1,00 per dag sponsort u in Oekraïne en raakt u heel direct betrokken bij de ontwikkeling van het kind. Kijk voor meer informatie op:

[www.kimon.nl/sponsor-een-kind](http://www.kimon.nl/sponsor-een-kind)