

Informatieblad

Kinderen met een beperking hebben het in Guinee-Bissau erg moeilijk. Deze 'onzichtbare' kinderen, nu vaak verborgen in donkere hutten, willen wij naar buiten halen en letterlijk in het licht zetten. Jedidja realiseert de zorg voor deze kinderen en stimuleren hen in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Ook ontvangen zij gepaste onderwijs zodra dat mogelijk is. Zo ontvangen dove kinderen onderwijs met behulp van een doventolk.



Salva Na Bissonsa

Mijn verhaal

Ik ben te vroeg geboren en heel ziek geweest. Door het ziek zijn ben ik doof geworden. Een paar jaar geleden ben ik in Buba naar school geweest maar dat ging niet goed dus ga ik nu niet naar school. Mijn mama en oma zorgen graag voor mij en verwennen mij daarom ook door alles voor mij te doen.

GESLACHT:
JONGEN

GEBOORTEDATUM:
8 JUNI 2008

ONDERWIJSPROGRAMMA:
NIET, WEL ZONDAGSSCHOOL

LOCATIE:
CUDICO, GUINEE-BISSAU

VADER LEEFT?
JA

MOEDER LEEFT?
JA

WOONT BIJ?
ZIJN MOEDER EN OMA



Voor slechts € 1,00 per dag sponsort u in Guinee-Bissau en raakt u heel direct betrokken bij de ontwikkeling van het kind. Kijk voor meer informatie op:

www.kimon.nl/sponsor-een-kind.nl