

# DISCIPEL



Hoop voor  
kinderen in Azië

Brief van  
Anna

Een dag met  
Richard Halder

Terugblik  
2025

# IN DIT NUMMER

MAGAZINE VAN STICHTING KIMON NR. 1

<b>Voorwoord</b> Evangeliseren in Azië	<b>03</b>
<b>En Route: Thailand</b> Interview met Mark en Anne-Marie Bak	<b>04</b>
<b>Kinderpagina</b> Brief van Anna	<b>08</b>
<b>Een dag in het leven</b> Een dag in het leven van Richard Halder	<b>10</b>
<b>Veldbezoek</b> Bangladesh & Thailand	<b>12</b>
<b>Nieuws</b> Algemene nieuwsberichten	<b>14</b>
<b>Achter de schermen</b> Lid hometeam	<b>15</b>
<b>Column</b> Meer dan woorden	<b>15</b>
<b>Jaaroverzicht</b> Terugblik op 2025	<b>16</b>



## ONZE MISSIE

De liefde van Jezus Christus voor kinderen dringt ons om wereldwijd kinderen op te zoeken, hen een helpende hand te bieden en de goede boodschap van Gods Woord te brengen.

### Nalatenschap en Stichting Kimon

Denkt u na over een erfstelling of legaat en zoekt u een passende bestemming? Stichting Kimon werkt vanuit de Bijbelse missie "Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet" (Luk. 18:16). Deze boodschap delen de veldwerkers met kansarme kinderen en jongeren wereldwijd, ondersteund door hulpverlening en onderwijs. Elke nalatenschap geeft meerwaarde aan het leven van kansarme kinderen in Azië, Afrika of Europa.

Neem contact op via 085 04 07 610 of stuur een e-mail naar [info@kimon.nl](mailto:info@kimon.nl).

#### Colofon

Stichting Kimon is een interkerkelijke hulp/zendingsorganisatie die zich richt op kinderen en jongeren wereldwijd.

Dit periodiek wordt gratis toegezonden aan donateurs en belangstellenden van de stichting.

**Productie** Verloop, Alblasterdam - [verloop.nl](http://verloop.nl)

**Marketing:** Adsvibe Rijssen

**Redactie:** Wendy Schipper, Heidi Verwoert, Jacolien Overeem

**Kantooradres** Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn

**Postadres** Postbus 646, 7300 AP Apeldoorn

**Contact** [info@kimon.nl](mailto:info@kimon.nl) [www.kimon.nl](http://www.kimon.nl)

#### Lezersadministratie

T 085 0407610 • E [lezers@kimon.nl](mailto:lezers@kimon.nl)

**CBB** Dit blad is in gesproken vorm beschikbaar via de CBB

#### Giften kunt u overmaken op:

**IBAN** NL70 RABO 0157 5187 44

**Adverteren** [info@kimon.nl](mailto:info@kimon.nl)

#### Presentaties/acties scholen en kerken

[voorlichting@kimon.nl](mailto:voorlichting@kimon.nl)

**Directeur** Bram Nijveld

**Comité van aanbeveling** Ds. A.A. Egas, Damwoude, Ds. 't Hart, Zwartebroek, Ds. K. Hoefnagel, Meerkerk, Mr. J.J. Jacobse, Middelburg, Ds. J.T. Pronk, Grand Rapids, Dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk, Ds. A.A.F. van de Weg, Apeldoorn.

**Bestuursleden** Simjon van den Berg – eerste voorzitter, Soschanne Schurink – tweede voorzitter, Jacob Kreijkes – penningmeester, Carolien van Genderen – secretaris, Henk Jongeneel – bestuurslid

Voor alle genoemde data in deze uitgave geldt: Zo de Heere wil en wij leven.

Algemeen Nut Beoogende Instelling

**ANBI**



# EVANGELISEREN IN AZIË

**In Azië groeien veel kinderen op zonder het Evangelie van Jezus Christus. Dat raakt ons diep, want het is van groot belang dat kinderen al vroeg met het Woord van God in aanraking komen. De Heere Jezus zegt immers: “Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet” (Markus 10:14).**

Bij een bezoek aan het Samaritan Children Home in Savar, nabij Dhaka, zagen wij hoe kinderen die vaak alles missen daar mogen opgroeien met zorg, onderwijs en onder het Woord van God. Het is indrukwekkend om te zien hoe het Evangelie harten raakt, juist op plaatsen waar christenen een kleine minderheid vormen.

Tijdens de rondleiding maakten wij kennis met leerkrachten en andere medewerkers die zich dagelijks voor de kinderen inzetten. Hun toewijding is zichtbaar in het werk dat zij doen en in de manier waarop het Evangelie een plaats krijgt in het dagelijkse leven van de kinderen.

Op dezelfde reis bezochten wij ook Thailand, waar wij Mark en Anne-Marie Bak ontmoeten. Sinds 2017 begeleiden zij als Daniel Training Leaders nieuwe zendingen. Hun werk onderstreept hoe belangrijk het is dat

mensen die door God geroepen worden, toegerust en ondersteund worden. Want, zoals geschreven staat: “Hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden?” (Romeinen 10:15).

In Azië wonen miljarden mensen, maar slechts een klein deel kent Christus. De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Daarom blijft de oproep van de Heere actueel: “Bidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote” (Mattheüs 9:38).

Ik hoop dat deze uitgave u mag bemoedigen en aansporen tot gebed en betrokkenheid, en ons bepaalt bij Gods hart voor de kinderen van Azië.

**Bram Nijveld**  
Directeur Stichting Kimon



“

Hoe zullen zij  
prediken, indien  
zij niet gezonden  
worden?”



**Bram Nijveld**  
Directeur Stichting Kimon



Ons gebed is dat het Evangelie hier zo diep wortel schiet dat onze aanwezigheid niet meer nodig is."



# En Route: deel 13

Interview met Mark en Anne-Marie

**Mark en Anne-Marie zijn geboren en getogen in Rijssen en opgegroeid in dezelfde kerkelijke gemeente. Inmiddels wonen en werken ze al veertien jaar in Thailand. Wat begon met een verlangen naar Midden-Amerika, werd een weg die hen via omwegen bracht naar Zuidoost-Azië – tegen hun eigen plannen in. In dit interview vertellen ze hoe God hen leidde, hoe hun werk zich ontwikkelde en wat het leven in Thailand met hun geloof deed.**

## Totdat Thailand ineens in beeld kwam...

Anne-Marie: "Via een advertentie in de *Discipel*. Kinderwerkers gezocht in Thailand. Ik weet nog dat ik dacht: Thailand zegt me eigenlijk niets. Dus ik legde het weg."

Mark lachend: "En ik deed precies hetzelfde. Maar het liet ons niet los. We bleven erover nadenken, bidden en twijfelen. Uiteindelijk schreven we een brief met ontzettend veel vragen. Dat typeerde ons op dat moment wel: zoekend, onzeker, maar eerlijk."

## Wanneer werd duidelijk: dit is Gods weg?

Mark: "We spraken af om een periode te bidden en daarna een beslissing te nemen. Die laatste zondag ging ik alleen naar de kerk; Anne-Marie was thuis bij de kinderen. De hele dienst ging over zending. Zelfs de oprichter van OMF werd genoemd. Het was zo duidelijk dat ik thuiskwam en zei: 'We moeten gaan.'"

Anne-Marie: "De volgende dag kreeg ik zelf bevestiging. Tijdens een jaaropening op school werd gelezen: 'Zoek eerst het Koninkrijk van God.' Ik zat vol vragen – leven van giften, met een gezin – maar tegelijk was het alsof God zei: 'Ik zorg voor jullie.'"



“

God leidde  
ons anders dan  
wij dachten”

## EN ROUTE:

In deze serie nemen we u mee in de persoonlijke verhalen van de veldwerkers. Hoe heeft God hen geleid naar de plek waar zij nu mogen dienen, of waar zij zich op voorbereiden om te gaan dienen? Ieder verhaal laat iets zien van Gods leiding, roeping en trouw in het leven van hele gewone mensen, die hun talenten mogen in zetten over de hele wereld. Door het delen van deze ervaringen hopen we u een inkijkje te geven in het proces van voorbereiding, uitzending en het werk dat zij doen.



### LEES MEER OVER HET WERK VAN FAMILIE BAK

Scan de QR-code of ga naar [www.bakinthailand.nl](http://www.bakinthailand.nl)



#### Met jonge kinderen op pad: was dat spannend?

Anne-Marie: "Zeker. We hebben vier kinderen en de oudste drie waren nog klein toen we vertrokken. We kregen ook kritische vragen: wat doe je je kinderen aan? Dat raakt je."

Mark: "Maar telkens zagen we hoe God ook daarin voorzag. Tijdens de training waren er veel gezinnen met kinderen. Later, op het platteland, opnieuw. Onze kinderen hadden steeds leeftijdsgenoten."

Anne-Marie: "Nu ze ouder zijn, zeggen ze zelf hoe dankbaar ze zijn voor hun jeugd hier."

#### Jullie begonnen met kinderwerk. Waar kwam dat verlangen vandaan?

Mark: "In Nederland werkte ik vooral met jongeren. Kinderwerk leek mij eerlijk gezegd eerst wat minder. Maar God wist beter." Hij vertelt over een buurman die bij een kennismaking letterlijk door de knieën ging en alleen oog had voor hun peuter. Lachend: "Ik werd compleet genegeerd, maar ik zag iets heel moois: echte aandacht voor een kind. Dat maakte indruk."

Een intensieve training bij Child Evangelism Fellowship won uiteindelijk Marks hart. "Mannen die

hun hele leven kinderwerk deden. Zo doordacht en liefdevol. Dat kenden we tot dan toe nauwelijks."

#### Hoe werd het kinderwerk ontvangen in Thailand?

"Onze eerste kinderclub vergeet ik nooit," zegt Mark. "Ik dacht: volgende week komt er niemand meer. Maar er kwamen juist méér kinderen."

Vooraf op het platteland zagen ze de nood. "Veel kinderen worden opgevoed door opa's en oma's, terwijl hun ouders in de stad werken. Aandacht en liefde zijn schaars. Dat kleine stukje dat wij konden geven, maakte verschil."

Kinderwerk bleek ook een sleutel naar de gemeenschap. "We waren open over het vertellen over Jezus. Maar Thai zagen dat we de kinderen goede dingen leerden. Daardoor kregen we ruimte." Mark vult aan: "Ook strategisch gezien is kinderwerk belangrijk. Kinderen staan vaak meer open voor het evangelie en ze dragen minder ballast mee van pijn en teleurstellingen."

## THAILAND

Thailand is een land in Zuidoost-Azië met ruim zeventig miljoen inwoners. Het land is ongeveer twaalf keer zo groot als Nederland en heeft het hele jaar door hoge temperaturen van gemiddeld 25 tot 35 graden. Minder dan één procent van de bevolking is christen; in sommige provincies ligt dat aandeel zelfs onder de 0,1%. Het boeddhisme is diep verankerd in de cultuur, terwijl animistische geestenverering een zichtbare plaats heeft in het dagelijks leven. Familie en onderlinge relaties spelen een grote rol: religieuze keuzes worden zelden individueel gemaakt, maar sterk beïnvloed door de directe omgeving.





### Inmiddels trainen jullie vooral andere zendingen.

Mark: "In 2016 werden we door OMF, een partnerorganisatie van Kimon gevraagd om de rol van Daniel Training op ons te nemen. Nieuwe zendingen lopen een jaar met ons mee voordat ze het veld op gaan. Ze krijgen cultuurtraining, taalstudie, leren samenwerken in een internationale context en ontvangen geestelijke begeleiding. Kinderwerk blijft daar onderdeel van. Met kerst gaan we bijvoorbeeld scholen in. Daarnaast zijn we actief in een kleine lokale kerk aan de rand van een sloppenwijk." Anne-Marie: "De training geven we samen met Thaise en internationale collega's. Het is mooi om te zien hoe het team groeit in vertrouwen op God en in begrip van de cultuur."

### Hoe ziet een gewone werkdag eruit?

Mark: "We beginnen met stille tijd en ontbijt. Daarna doe ik Bijbelstudie met twee Thaise collega's, waarvan één recent tot geloof kwam. Dat is een rijk begin. Vervolgens bidden we met het team en begint een dag vol afwisseling: cultuurles geven, gesprekken voeren en praktische zaken regelen. Van beddengoed uitzoeken voor nieuwe zendingen tot meegaan naar een ziekenhuis." Anne-Marie: "Het gezinsleven loopt daar dwars

doorheen. Onze kinderen krijgen thuisonderwijs. Dat is intens, maar het maakt ons als gezin ook hecht. We doen veel samen: uitjes, verjaardagen en de dagelijkse routines."

### Waar zagen jullie heel duidelijk Gods werk?

Anne-Marie: "Bij kinderen die tot geloof komen. Zo zei een meisje na twee kinderclubs: 'Ik buig niet meer voor Boeddha, maar voor Jezus.' Ze vertelde het zelfs op school."

Mark: "Of een jongen van twaalf die eerst alleen voor het eten naar de kerk kwam. Tijdens het Bijbellesen stopte hij zijn vingers in zijn oren. Maar gaandeweg begon hij te luisteren en zagen we verandering. Het moment dat hij spontaan zijn hand opstak en zei dat hij in Jezus geloofde – dat kun je niet plannen."

Hij vervolgt: "We hebben lang weinig zichtbare vrucht gezien. Maar nu lijkt er een doorbraak. Onlangs werden drie kinderen uit één gezin gedoopt na weken van Bijbelstudie. Zelfs de buurvrouw toont interesse. Het is bijzonder om te zien hoe gebed en volharding vrucht dragen."

### Wat doet dat met jullie geloof?

Anne-Marie: "Het is ontzettend bemoedigend. Soms ploeter je lang en vraag je je af of het wel zin heeft. En dan zie je ineens vrucht. Dat bevestigt dat we hier mogen zijn."

Mark: "Tegelijk blijft begeleiding nodig, zeker in het begin. Je wilt niet dat ze terugvallen. Cultuur speelt daarbij een grote rol: relaties gaan hier altijd voor. Als één gezinslid christen wordt, volgen anderen vaak. Maar die eerste stap en periode daarna is het moeilijkst."

### Wat heeft deze weg jullie geleerd over God en over jezelf?

Mark: "Dat ik God echt kan vertrouwen, ook als dat tegen mijn logica ingaat. In Nederland wilde ik alles plannen en controleren. Dat kan hier niet. Je leert afhankelijk leven. Uiteindelijk leidt Hij alles. Ook relaties krijgen hier meer ruimte – dat heeft ons veranderd."

Anne-Marie: "Psalm 46 spreekt mij steeds aan: 'Wees stil en weet dat Ik God ben.' Het herinnert me eraan dat we God mogen vertrouwen, in het grote én in het dagelijkse."

Hun verlangen voor Thailand is groot. Mark: "Ons gebed is dat het evangelie hier zo diep wortel schiet dat onze aanwezigheid niet meer nodig is."

Voor nu weten ze zich geroepen op hun plek. "God leidde ons anders dan wij dachten," zegt Mark. "Maar beter dan wij hadden kunnen bedenken."



“

Het is bijzonder om te zien hoe gebed en volharding vrucht dragen.”

# BRIEF VAN ANNA



**Hallo allemaal!**

Ik ben Anna en ik ben 10 jaar. Ik woon in Thailand met mijn vader, moeder, mijn broer David (15) en mijn oudere zus Irene (16). Mijn oudste zus Celeste (18) woont in Nederland. Wij zijn hier voor de zending en ik ben hier geboren, dus het voelt als thuis. Het leven hier is heel anders dan in Nederland. Het is bijna altijd warm en soms zo heet dat ik niet lekker buiten kan spelen. Ik ga niet naar school, maar krijg thuis les van mijn moeder. In mijn vrije tijd speel ik spelletjes of met onze katten. Het eten is hier heel anders dan in Nederland: mensen eten veel rijst met Thaise gerechten. Soms is het best pittig. Gelukkig eten we thuis vaak ook Nederlands eten. Wat ik het meest mis uit Nederland zijn mijn vriendjes en vriendinnetjes. Toen we vorig jaar een tijdje in Nederland waren, ging ik daar naar school, en dat vond ik heel leuk. Ik kan een klein beetje Thais en in de kerk heb ik ook een paar vriendinnen waar ik Thais mee spreek. Onze kerk is wel heel klein: er komen maar drie gezinnen. In Thailand zie je dieren die je in Nederland bijna nooit ziet, zoals straathonden en soms slangen. Eén keer fietste ik zelfs tussen twee olifanten door en dat was best spannend! Tot een paar jaar geleden waren er ook heel veel apen in de stad. Daar was onze stad zelfs bekend om! Maar het werden er zó veel dat de overheid gezorgd heeft dat er nu minder zijn. Thaise mensen zijn heel aardig, ze groeten je altijd vriendelijk. Zo, nu weet je een beetje hoe het hier is.

**Groetjes uit Thailand,**  
Anna (10 jaar)



# WAT HOORT BIJ ELKAAR?

# KRUISWOORD PUZZEL

- In hoeveel landen werkt stichting Kimon?
- Jannie hoort bij het Hometeam van van ....
- Wat is het eerste woord van de naam van het kindertehuis in Bangladesh?
- In welk continent werkt Ria Hogen-doorn nu?
- In welke plaats staat het kantoor van Kimon?
- In welk land werkt familie Bak?
- Wat is de achternaam van de man van wie we een dag in zijn leven meemaken?
- Uit welk Bijbelboek komt de Bijbeltekst op pagina 2?
- Over welk continent gaat deze uitga-ve van de Discipel?
- Hoeveel kinderen heeft familie Bak? (Tip: lees de brief goed!)

**OPLOSSING:**

a. b. c. d. **G**e. f. g. h. i.

Stuur (een foto van) de oplossing van je gekozen puzzel naar [info@kimon.nl](mailto:info@kimon.nl) of naar Stichting Kimon, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn. Vermeld daarbij je naam, adres en leeftijd. Je maakt kans op een leuke prijs!



# Een dag in het leven van Richard Halder

Op een uur rijden van Dhaka ligt Samaritan Children Home. Al ruim 35 jaar biedt dit christelijke kinderkuis een veilig thuis aan bijna 450 kwetsbare kinderen. Wat in 1989 begon met zes kinderen in het huis van oom David, groeide uit tot een hechte gemeenschap waar onderwijs, zorg en geloof hand in hand gaan. Sinds 2022 maakt Richard Halder deel uit van de leiding.

## De dag begint met gebed

Om acht uur 's morgens komen de medewerkers samen voor gezamenlijke devotie. Nog vóór de lessen beginnen, klinkt het Woord. "Dit is ons fundament," zegt Richard. "Het herinnert ons waarom we hier zijn."

Daarna start zijn werkdag. Als adjunct-directeur is

hij verantwoordelijk voor onderwijs, huisvesting, voeding en dagelijkse programma's. Hij stemt af met managers en houdt het overzicht.

## Achter de schermen

Een groot deel van zijn werk blijft onzichtbaar. Hij beantwoordt e-mails van sponsors, bespreekt begrotingen met de accountant en overlegt met het bestuur over beleid en toekomstplannen. "Als alles goed functioneert, merken de kinderen dat meteen," zegt hij.

Leiderschap betekent hier vooral dienen: zorgen dat medewerkers hun werk goed kunnen doen en dat ieder kind gezien wordt.

## Leven en leren

Ondertussen bruist de campus. In de lokalen wordt geleerd, op het plein gespeeld. Het kinderkuis biedt onderwijs van Nursery tot Grade 10 en begeleidt oudere leerlingen naar vervolgonderwijs. Ook sport en leiderschapsvorming krijgen aandacht.

"Kinderen die veel hebben meegemaakt, hebben houvast nodig," zegt Richard. "Een vast dagritme geeft veiligheid." Dankzij sponsors uit onder andere Australië, Amerika en Nederland ontvangen zij onderdak, voeding, medische zorg en onderwijs. Voor veel van deze kinderen betekent dit een nieuw begin.

## Zout in de samenleving

Christenen vormen in Bangladesh met ongeveer 0,3 procent een kleine minderheid. Toch heeft het kinderkuis een gerespecteerde plaats in de omge-





“

Het is prachtig  
om te zien  
hoe de kinderen  
groeien, in kennis  
én geloof”



*Richard Halder*

Adjunct-directeur  
Samaritan Children Home

ving. Ongeveer tweehonderd kinderen uit de buurt volgen er onderwijs. “We zijn als zout,” zegt Richard. “Je hebt maar een klein beetje nodig om smaak te geven.” Kinderen uit het tehuis en uit de wijk trekken samen op. Dat bevordert begrip en versterkt het vertrouwen.

’s Avonds leiden de kinderen zelf de devotie, met ondersteuning van een predikant. Jaarlijks laten vijftien tot twintig jongeren zich dopen. “Het is prachtig om te zien hoe ze groeien,” zegt Richard, “in kennis én in geloof.”

#### Meer dan werk

Aan het einde van de dag sluit Richard zijn computer af. Er zijn zorgen — stijgende prijzen en afhankelijkheid van sponsors — maar de missie blijft helder: “We laten niemand achter.”

Wat ooit klein begon, is nu een bloeiende gemeenschap waar kinderen toekomst en waardigheid ontvangen. Velen die hier opgroeiden, dragen inmiddels zelf bij aan de samenleving als docent, zorgverlener of ondernemer.

Wanneer de campus stil wordt, keert de rust terug. Morgen wacht opnieuw een volle dag.

## HOOPVOLLE TOEKOMST

Tien jaar lang werd Suvash gesteund door een Nederlandse familie. Hij groeide op in het kindertehuis en rondde daar zijn schoolopleiding af. Inmiddels studeert hij aan een van de beste jongenscolleges van Bangladesh.

Dit is wat sponsoring doet:  
het geeft een kind toekomst.

## SAMARITAN CHILDREN HOME

### DAGINDELING

05.30	Opstaan
06.00	Verzorging & bed opmaken
07.00	Ochtendgebed
07.15	Ontbijt
08.00–14.00	School (incl. pauze)
14.00	Lunch
15.00	Sport / Studiebegeleiding
16.30	Tussendoor
17.30	Douchen & taken
18.00	Avondgebed
19.00	Avondeten
20.00	Studietijd
22.00	Naar bed



# VELDBEZOEK BANGLADESH & THAILAND

**Terwijl we rond vijf uur op Schiphol wachten op onze vlucht naar Oman, krijgen we een melding van Buitenlandse Zaken: wie in Muscat is, moet dekking zoeken. Gelukkig wordt de waarschuwing even later ingetrokken en kunnen we vertrekken. We beseffen dat we over een wereld vliegen die aan alle kanten scheurt en breekt.**



## GASTVRIJ ONTHAALD

Zodra we het vliegveld van Bangladesh verlaten, zien we Richard Halder staan met een grote glimlach op zijn gezicht. We duiken meteen het drukke verkeer in en arriveren na een uur bij het Samaritan Children Home. Vanaf de ingang staat een lange rij van ruim vierhonderd kinderen ons op te wachten. Terwijl we door het midden van de rij lopen, worden we behangen met bloemen.

We zijn diep onder de indruk. Deze kinderen, afkomstig uit vaak schrijnende thuissituaties, heten ons op zo'n warme manier welkom.

## SCHAPEN ZONDER HERDER

Een dag later krijgen we een uitgebreide rondleiding. We verwonderen ons over de toewijding van alle medewerkers. De kinderen ontvangen hier veiligheid, onderdak, voedsel, vriendschap én onderwijs uit de Bijbel. Ze leren hoe ze Jezus kunnen volgen in een land waar slechts 0,3% van de bevolking christen is.

Terwijl Jacolien met een groepje kinderen een kringspel doet, valt ons oog op een Bijbeltekst die op de muur staat: "I am the good Shepherd, Who is willing to die for sheep." We beseffen: daarom staat dit kindertehuis hier. Omdat de grote Herder de scharen zag en innerlijk met ontferming bewogen werd. Zij waren vermoeid en verstrooid, als schapen zonder herder.

De dag sluiten we af in de keuken. We mogen helpen met het opscheppen en uitdelen van eten aan de kinderen. Wat een bijzonder moment.

## VERHOORDE GEBEDEN

De volgende dag bezoeken we Joy Hostel: een kleine campus waar jongeren van 14 tot 18 jaar zich voorbereiden op een vervolgstudie. David Halder (de oprichter) vertelt dat dit project in eerste instantie financieel onmogelijk leek. Toch besloot hij ervoor te bidden.



Het gebed van Gods kinderen is als regen die in de bergen valt.”

Kort daarna kwam hij in contact met mensen uit Amerika die een eerste bedrag doneerden. Daarna volgden er meer. Voor hem een duidelijk teken dat God voorzag en ook voor de rest zou zorgen.

Door de chaotische spits rijden we terug naar de compound, waar we de dag afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. De volgende ochtend vertrekken we naar Thailand waar we te gast zijn bij veldwerkers Mark en Anne-Marie Bak en hun kinderen.

**THAISE KERKDIENTEN**

Zondagochtend gaan we met de familie Bak naar de kerk. Het is mooi om te zien hoe christenen uit de omgeving elkaar weten te vinden, in een land waar nog geen 1% van de bevolking christen is.

’s Middags leidt Anne-Marie de kinderdienst. Ze vertelt over de keuzes van Lot en Abraham en hoe belangrijk het is om je keuzes met de Heere te maken. Abraham werd rijk gezegend – ook met veel vee. De kinderen maken daarover een werkje.

Het is mooi om te zien hoe de familie Bak verbonden is met de Thaise gemeenschap.



**DE MACHT VAN DE BOZE**

De volgende dag bezoeken we de stad Lop Buri. We hebben tijd om met elkaar in gesprek te gaan, wat heel waardevol is. We bekijken oude ruïnes van tempels, maar ook tempels die vandaag nog actief gebruikt worden en waar boze geesten zouden wonen of zich manifesteren.

Voordat we zo'n tempel binnengaan, bidden we eerst om bescherming van de Heere.

De macht van de boze wordt hier sterk gevoeld. Het leven van veel Thai wordt bepaald door het boeddhisme. Tempels zijn overal zichtbaar en bij veel huizen staat een geestenhuisje. Ook het raadplegen van geesten, horoscopen en waarzeggers is voor veel mensen heel normaal.

Trouw binnen huwelijken is kwetsbaar en transgenders zijn algemeen aanwezig en sociaal geaccepteerd.

Er komen maar weinig mensen tot geloof. Familie, cultuur en traditie trekken sterk. Mensen die zich bij een kerk aansluiten, keren soms ook weer terug naar hun oude leven. Voor zendingen voelt het werk daarom niet als oogsten, maar als het omploegen van harde grond. Soms moet het Evangelie jarenlang gehoord worden voordat het wortel schiet. Gebed is daarbij onmisbaar.

Zending James Fraser zei eens: “Het gebed van Gods kinderen is als regen die in de bergen valt. Op het zendingsveld, in de laagvlakte, zie je de regen zelf niet vallen. Maar na verloop van tijd merk je het wel: de rivier begint voller te stromen.”

Zo is het ook met zendingswerk. Veel blijft verborgen. Maar wanneer Gods kinderen bidden, werkt de Heere. Dan kan zelfs harde grond zacht worden en het zaad van het Evangelie ontkiemen.



## Uitzending Ria

Ria Hogendoorn is op 18 januari uitgezonden naar Guinee-Bissau vanuit de Hersteld Hervormde Kerk van Ouderkerk aan den IJssel. Dominee van der Bas legde sterk de nadruk op de zorg voor je eigen ziel. Wie in Gods Koninkrijk werkt, krijgt te maken met tegenstand van de duivel. Dit doet hij op allerlei manieren. Op 20 januari is Ria vertrokken en inmiddels is zij gestart met haar werkzaamheden in **Guinee-Bissau**. Wij wensen haar Gods zegen en nabijheid toe.



## Nieuwe kantoormedewerkers

Eind 2025 heeft **Annerie Steehouwer** afscheid genomen van ons team. Wij zijn haar dankbaar voor haar trouwe inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Met haar toewijding en professionaliteit heeft zij een waardevolle bijdrage geleverd aan onze organisatie. Wij hebben haar werkzaamheden verdeeld onder verschillende nieuwe kantoormedewer-

kers. We zijn blij dat **Laura Overeem**, **Heidi Verwoert** en **Wendy Schipper** ons team komen versterken. Zij brengen ieder hun eigen ervaring en kennis mee. We vinden het waardevol om elkaar beter te leren kennen en merken dat de samenwerking al goed verloopt. Er groeit verbondenheid en betrokkenheid onderling, iets waar we dankbaar voor zijn.

## Wijziging bestuur

Met het vertrek van Hans Jansen uit het bestuur is de samenstelling wat veranderd. **Sijmon van de Berg**, voorheen tweede voorzitter, is nu eerste voorzitter. **Soschanne Schurink** is daarmee tweede voorzitter geworden. Naast deze wijzigingen is **Jacob Kreijkes** aangetreden als penningmeester.

## Vernieuwd sponsorprogramma in aantocht

Op dit moment werken wij achter de schermen hard aan een volledig vernieuwd sponsorprogramma. Daarom is het huidige programma tijdelijk niet actief, zoals u mogelijk op onze website heeft gezien.

Met de komst van een nieuwe collega die zich richt op de verdere ontwikkeling van het programma, zetten wij een mooie stap vooruit. Binnenkort lanceren wij een **vernieuwd programma**, inclusief een nieuwe app en extra mogelijkheden om het sponsoren persoonlijker en eenvoudiger te maken.

Wilt u een kindje sponsoren? Dan vragen wij u nog heel even geduld te hebben — **het wachten zal zeker de moeite waard zijn!**

Wij houden u op de hoogte.



### VOLG ONS

Scan de QR-code of ga naar [linktr.ee/stichtingkimon](https://linktr.ee/stichtingkimon)





*Jannie Grootenboer*  
Lid hometeam

**1. Hoe bent u betrokken geraakt bij het hometeam van Jantina?**

Ik ben gevraagd door een ander hometeamlid. De eerste keer heb ik nee gezegd, omdat ik dacht dat het naast mijn gezin en werk niet zou lukken. Toen ik later opnieuw werd gevraagd, had ik die ruimte wel. Het leek mij mooi om mij in te zetten voor mijn dorpsgenote en gemeentelid ten bate van de evangelisatie onder onze verre naaste.

**2. Op welke manier ondersteunen jullie Jantina in haar werk?**

Door het houden van verkoopacties en één keer per jaar organiseren we een fair bij het huis van Jantina's ouders. Dit is altijd een hele gezellige dag. Ook het gebed is belangrijk. Jantina stuurt maandelijks gebedspunten rond via onze gebedsapp, waarvoor iedereen zich kan aanmelden. Daarnaast liggen er bij elke uitgang van de kerk gebedsflyers.

**3. Welke uitdagingen komt u tegen in de ondersteuning op afstand?**

Elk jaar houden we een inzamelingsactie op de vrouwenvereniging en ook anderen uit de gemeente mogen spullen brengen. Dit wordt dan per vrachtauto naar Roemenië gebracht. Het laatste is: komt het allemaal op de juiste plek? Bij de grens kan het soms fout lopen.

**4. Wat heeft u geraakt in de tijd dat u betrokken bent?**

De verhalen uit de gebedsapp of nieuwsbrief raken me. Onlangs moest er in een dorpje een keuze gemaakt worden: gaan we wel of niet door met de club? Er was een lage opkomst. Maar God liet zien dat ze door moesten gaan. Er kwamen vier trouwe en serieuze tieners uit één gezin. En zij brachten nog twee tieners mee, die twee jaar geleden afgehaakt waren. Dit is zo'n bemoediging! Het raakt me ook dat zij onder hun omstandigheden zo'n koude winter doormaken en wij in Nederland zoveel luxe hebben.

**5. Wat zou u anderen aanraden die twijfelen om lid te worden van een hometeam?**

Echt gewoon doen! Het heeft meerwaarde en het is fijn om eens wat anders te doen naast je gewone werkzaamheden.



*Wendy Schipper*  
Kantoormedewerker

**Meer dan woorden**

Toen Alia's\* opa door dorpsbewoners werd vermoord, namen haar ouders een voor velen onbegrijpelijk besluit. Ze zegden hun baan in de hoofdstad op en keerden terug naar het 'vijandige' dorp en zijn huis. Daarmee ontkrachtten ze de verhalen over boze geesten die in het huis zouden rondwaren en lieten ze zien dat angst niet het laatste woord heeft.

Alia en haar ouders zijn de enige christenen in hun afgelegen bergdorp in Centraal-Azië. Op zondag houden ze thuis een dienst; soms reizen ze een uur om andere gelovigen te ontmoeten. Veilig is het niet. Comfortabel al helemaal niet. Juist daarom raakt hun verhaal mij. Niet omdat ze heldhaftig zijn, maar omdat hun vertrouwen op God zwaarder weegt dan veiligheid, reputatie of toekomst.

Misschien lijkt dit ver van ons bed. Misschien denkt u zelfs: zou ik dat kunnen? Toch stelt hun verhaal een vraag die dichtbij komt: waar zoeken wij onze zekerheid?

Na tien jaar in Centraal-Azië keerden mijn man, kinderen en ik afgelopen zomer terug naar Nederland. Terwijl we weer wennen aan het volle, georganiseerde leven hier, draag ik het voorbeeld van Alia's ouders mee. Wat hen kenmerkt, is dat zij hun geloof niet uitleggen, maar uitleven. Terugkeren, aanwezig zijn, meedoen in het gewone leven – het spreekt luider dan woorden.

In Centraal-Azië leerden we dat woorden zonder relatie weinig betekenen. Openlijk evangeliseren mag er niet. Maar trouw en betrokkenheid laten zien wie God is. In Nederland werkt het subtieler, maar het principe is hetzelfde: daden zeggen meer dan woorden. Geduld met een collega, een luisterend oor voor een kind, genade in een gespannen situatie. Juist in die kleine, dagelijkse keuzes wordt zichtbaar waar ons hart ligt. Het verhaal van Alia's ouders is geen verhaal van menselijke kracht, maar van genade. Zij konden deze weg niet uit zichzelf gaan; het was de Heilige Geest die hen daartoe in staat stelde. Diezelfde Geest werkt ook vandaag nog. Verandering komt niet omdat wij zo standvastig zijn, maar omdat God genadig is en ons vernieuwt – soms langzaam, maar zeker.

Misschien is dát de uitdaging voor ons: welke kleine daden laten zien waar ons hart werkelijk ligt? Want juist daar werkt God. Daar ligt echte veiligheid.

*\*naam gefingeerd*

# TERUGBLIK 2025

## Voorlichting

- 9 markten/conferenties
- 14 scholen
- € 15800 opgehaald door leerlingen



**Veldbezoeken: 3**



**Inkomsten**  
€ 1,1 miljoen

## Nederland

- Vrijwilligers: 17
- Medewerkers: 5



## Wereld

- Landen: 10
- Veldwerkers: 16
- Projecten: 15



## Online

Social media posts: 56

# 11.000



**kinderen bereikt**

